

Styregruppe:

Jørgen Günther Schmidt, formand
Klostergade 16, 4200 Slagelse.
Telefon: 20 47 17 16
Mail: formand@fsr2003.dk

Aase Krüth Nielsen, kasserer
Næstvedvej 393, 4100 Ringsted.
Telefon: 57 61 54 05
Mail: kasserer@fsr2003.dk
Bank: Danske Bank reg.nr. 3511 konto 10025583
Girokonto: 1-002-5583
CVR-nr. 32137873

Michael Tønning, sekretær
Nordvej 5, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 53 07 77
Mail: sekretaer@fsr2003.dk

Karsten Hjort
Kirkerupvej 65, Kirkerup
4200 Slagelse
Telefon 57 84 93 47
Mail: kh@fsr2003.dk

Anni Krag
Mejsevej 12, 4171 Glumsø.
Telefon: 57 64 62 97
Mail: ak@fsr2003.dk

Hjemmeside: www.fsr2003.dk

REDAKTØR NYHEDSBREVE: AASE KRÜTH NIELSEN

Foreningen til støtte for Rumænien - af 2003



Hjælp til selvhjælp



Nyhedsbrev nr. 33
juni 2012

Nyt fra formanden

Vores forening har igen modtaget en del nyt pigetøj fra QueenZ, og vi har for nylig videresendt de computere, vi modtog fra Haderslev Katedralskole med Toptourist-bussen til Orsova.

I år vil vi igen køre julepakketuren med 2 biler, så vi kan få noget mere gods med på juleturen..

Vi havde håbet på et pænt tilskud fra tipsmidlerne til vogn nummer 2, men har desværre kun modtaget 3.560 kroner, så vi må prøve at skaffe de nødvendige penge ad andre kanaler.

På hospitalet i Orsova regner det gennem taget flere steder, blandt andet i det nyrenoverede køkken og i det nyetablerede genoptræningsrum. Det vil vi gerne hjælpe med at få udbedret. En ordentlig reparation af taget vil koste mellem 50.000 og 100.000 kroner. Vi har søgt om tipsmidler til formålet, og vi vil også søge andre fonde og foreninger, så de kan få repareret taget inden vinter. Ethvert bidrag hertil er velkomment.

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle medlemmer og bidragydere en god sommer.

Jørgen Günther Schmidt
formand



Her er hele selskabet foreviget foran „Steaua Dunarii”

FSR gratulerer

Nicoleta og Marian med deres datters dåb den 26. maj.
Datteren blev døbt Sara.

Dr. Lucian Vadastreanu med 60-års dagen den 28. maj



Årsmøde 2013

bliver
lørdag den 9. marts kl. 14.00
på
Slagelse Centralbibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Støt vore annoncører, de støtter os



Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk



Suså



Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro



Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14. st
DK-4100 Ringsted
Tlf. 57611801



Rotary Danmark



P. Poulsen Shipping



Ringsted Y's Men's Club

Tilbageblik på turen til Rumænien

I efteråret 2011 blev vi af Aase og Jørgen spurgt, om vi ville med en tur til Rumænien i april måned – og ja, det ville vi så absolut gerne. Billetterne blev bestilt og betalt – så var der kun en frygtelig lang ventetid til vi skulle rejse den 18.04.2012.

Efter ca. ½ års ventetid oprandt dagen endelig.

1. dag:
Vækkeuret ringede meget tidligt, faktisk kl. 4.00 dut, idet datteren Lotte denne dag

fyldte 30 år, og dette skulle jo også fejres. Så, ud af sengen, bage boller, pynte lagkage og puste balloner i den helt store stil, hvorefter vi drog af sted til en meget tidlig fødselsdagsfest.

Efter morgenkaffe og boller gik turen så til Kastrup Lufthavn, hvor vi skulle mødes med vores rejsekammerater Aase, Jørgen, Tove, Hansa, Anni og Lise. Efter "tjek ind" gik turen planmæssigt mod Timisoara Lufthavn i Rumænien.



Lufthavnen i Timisoara

Vel ankommet og efter en pæn god køretur nåede vi om aftenen frem til vores pension Steaua Dunarii (Donau's Stjerne), hvor vi blev modtaget af værtsparret og fik tildelt vores værelser.

Efter en udsøgt middag gik vi trætte til ro, med en spændt forventning til, hvad den kommende uge ville byde på.

2. dag:

Efter morgenmaden startede vi med at skrive indbydelser til "vores" familier, idet vi havde planlagt en fest sammen med familierne om lørdagen.

Derefter kørte vi alle sam-

men ud for at besøge vores familier. Og hvilken oplevelse – det var jo første gang, vi skulle mødes med begge vores familier. Det var så absolut den dejligste oplevelse vi havde på hele turen – de var bare så søde og gæstfri og diskede op med alverdens lækkerier. De havde helt klart brugt både lang tid og mange penge på, at vi skulle komme på besøg.

Tiden hos familierne gik bare alt for hurtig, og vi nåede desværre ikke at smage alle de lækkerier, der blev stillet frem. Det var i vores øjne lidt synd for familierne, når de nu havde glædet sig så meget til vores besøg.



Her står vi sammen med vores familie Sain

7. dag:

Tirsdag besøgte vi gymnasiet i Orsova, hvor vi afleverede nogle bærbare computere – doneret fra Danmark. Vi blev modtaget af rektor på kontoret, hvor vi fik lidt generel information om skolen. Efterfølgende blev vi vist rundt

på skolen, hvor vi bl.a. også så tandlægekonsultationen. Uha, i Rumænien er lugten af tandlæge mere markant end i Danmark. Man blev lige sat 20 år tilbage i tiden.

Tirsdag blev afsluttet med en lækker frokost sammen med dr. Lucian og frue.



8. dag:

Hjemrejsedagen.

Rumænien har den mest fantastiske flotte natur i april måned. Alting står frodigt og lysgrønt. Vi fik lov at opleve foråret 2 gange i år, først i Rumænien og efterfølgende da vi igen var hjemme i Danmark.

Rumænien er også et utrolig fattigt land, hvor vi i hvert fald, følte os sar nærmest 100 år

tilbage i tiden.

Til sidst vil vi bare sige, at turen fuldstændig levede op til vores forventninger og vi vil gerne takke vores rejsekammerater for en god tur og hyggeligt samvær.

En særlig tak skal dog gå til Aase og Jørgen for deres tilrettelæggelse og bidrag til turen.

Benny og Henny



*Unge Marian fik en
hælskæde til sin
lillesøster*

*Hvad har de
andre mon
fået*



Efter besøget på skolen satte vi kurs mod byen Eftimie Murgu, hvor vi skulle se nogle meget gamle vandmøl-

ler. Det specielle ved disse møller er, at hjulene ligger vandrette i stedet for lodrette.

På hjemvejen besøgte vi yderligere et par klostre – lidt mindre prangende end det første, men absolut et besøg værd.



Vandmølle i funktion

3. dag:

Fredag besøgte vi hospitalet i Orsova, hvor vi fik en fin rundvisning af dr. Lucian, hvor vi så nogle af de tiltag, der er iværksat for at forbedre

vilkårene for både patienter og personale.

På vejen hjem fra Orsova besøgte vi et fantastisk flot nonnekloster.



Sfanta (Sankt) Ana Kloster

Da vi nåede hjem til pensionen igen, var det tid at fejre Aases fødselsdag, og denne aften havde vi under middagen selskab af dr. Lucian med frue.

En utrolig flot by der vidner om en forgangen storhedstid, som desværre har været meget forsømt i mange år, men som nu er under en vis form for renovering.

4. dag:

Lørdag besøgte vi badebyen Baile Herculane – og sikke en oplevelse.

Om eftermiddagen blev Jørgen og Benny sendt af sted for at hente vores familier til den planlagte fest.



Og dansen, den går og går



man glemmer helt de dårlige ben

Det var en dejlig fest – vi startede med en skøn middag, som pensionen havde tilberedt. Da middagen var indtaget tog et par af de "lokale" initiativ til lidt fællesdans. Vi dansede kædedans med vores familier og hyggede og krammede – det var så fantastisk en oplevelse at være sammen med dem igen – og "gøre noget" sammen – i hverdagen er der jo frygtelig langt fra Danmark til

Rumænien.

Trætte og mætte, af både mad og fantastiske indtryk gik vi til ro på vores værelser.

5. dag:

Når man er i Rumænien skal man også opleve en søndag i kirketiden – så vi gik i kirke alle sammen næste morgen. Kirkegang i Rumænien er en meget fascinerende oplevelse.

Efter kirketid havde vi en

aftale med præsten om, at han skulle sejle os en tur på Donau, hvor vi skulle se de berømte gule tulipaner. Vejret var perfekt, høj sol og 20-25 graders varme. En virkelig dejlig tur, selvom vi ikke så ligeså mange tulipaner, som vi havde håbet – tror vi kom 8 dage for sent. Til gengæld fik

vi et pitstop inde i en grotte, da naturforholdene lige nøjagtig var perfekte – netop denne dag til at kunne sejle ind i grotterne.

En helt igennem fantastisk sejltur med Rumænien på den ene side af floden og Serbien på den anden side.



En enkelt gul tulipan lyser op på klipperne

Her er et par mere



6. dag:

Mandag besøgte vi børnehaven og skolen i Dubova.

Da vi ankom på skolen blev vi mødt af en flok skønne børn, som havde været ude og plukke blomster til os. Vi fik alle overrakt flotte nyudsprungne syrener.

Vi havde små gaver med til

alle børnene - hårpynt fremstillet af flittige fingre i Danmark, tyggegummi og chokolade.

En helt igennem skøn oplevelse, at møde så mange søde og glade børn – der kvitterede ved at synge en sang for os.